

# Het circusolifantje wordt een clowntje



Het kleine circusolifantje  
heeft een schitterend idee  
hij zegt: vandáág doe ik een keertje  
met de circusclowntjes mee.

Hij zet een piepklein hoedje op  
en verft zijn slurfje rood  
hij trekt geruite schoenen aan  
al zijn die véél te groot.

Hij loopt achter de clowntjes aan  
de circuspiste in  
en zegt: nu gaan we kunstjes doen  
let op hoor – ik begin!

Dan springt hij in een grote taart  
en roept dan: kijk, wat leuk!  
en alle kindjes in 't publiek  
die liggen in een deuk!