

# Het fietsje van Domdom



Domdom zet zijn fietsje  
buiten neer tegen de muur  
dáárna haalt hij snel een emmer  
en een sponsje uit de schuur.

Hij wil zijn fiets gaan wassen  
maar mama roept: o née  
een schone fiets gaan wassen  
vind ik geen goed idee!

Maar Domdom heeft een plannetje:  
snel rijdt hij door het gras  
en door een vieze hondenhoop  
en door een modderplas.

Dan roept hij lachend: kijk eens mam  
wat vind je daar nu van?  
ik denk dat ik mijn fietsje  
tóch maar beter wassen kan!