

Prikkie doet boodschappen



Prikkie mag van mama naar de winkel op de hoek hij haalt er twee tomaatjes en die stopt hij in zijn broek.

Dan komt hij langs de speeltuin waar een leuke schommel staat dus schommelt hij nog even voor hij weer naar huis toe gaat.

Als mama hem dan vraagt: heb jij die boodschap nog gedaan? zegt Prikkie trots: natuurlijk ik ben echt meteen gegaan.

Dan voelt hij aan zijn broek en zegt geschrokken: wat is dát? ik heb de twee tomaatjes maar ze zijn een beetje plat!