

# Een toren van speelgoed



Noortje bouwt een speelgoedtoren  
eerst zet ze wat puzzels neer  
daarop weer een stapel boeken  
een mand vol blokken en een beer.

De speelgoedtoren wordt steeds hoger  
ze kan er bijna niet meer bij  
Noortje gaat dus op een stoel staan  
en roept vrolijk: knap van mij!

Dan stapt Jan de kamer binnen  
maar de deur zwaait – o wat dom  
met een klap tegen het speelgoed  
en dan valt de toren om.

Noortje gaat dan heel hard gillen  
en ze roept: wie dóét dat nou?  
ga jij de toren maar weer maken  
schiet maar op, Jan, en nu gauw!